

Beste reiziger,

*U hebt bericht gekregen dat u zich in moet laten schrijven.
De stad Bethlehem heet u van harte welkom.
Kom en zie. Kom en doe. Kom en beleef...
een middag Bethlehem in de Gasthuisstraat.*

De bewoners van de Gasthuisstraat zijn gedurende deze middag de inwoners van Bethlehem. Ze zijn maar wat blij met de stroom van reizigers die zich in moeten laten schrijven in hun geboortestreek. Het kleine stadje bruist van leven.

Handelaren als kruidenier, bakker en vleeshouwer hopen op gouden tijden. Er is dan ook een bazaar waar handelswaar aan de man gebracht wordt en bij de huizen vinden we ambachten in vele variëteiten.

Bethlehem, ook de plaats waar Koning Herodes zijn bouwkunsten laat zien. Achter de toegangspoorten pronkt het paleis van Herodes, de Tempel en is er een plein voor kinderspelen.

Een stad is geen stad zonder herbergen. Zowel mens als dier kan daar weer tot zichzelf en op kracht komen na een lange reis.

Vertier als zang, dans en toneel vinden we in het amfitheater waar men doorlopend van voorstellingen kan genieten.

Tussen al dit stadsleven treffen we straattheater aan. De muzikant op de hoek, de waarzegster in haar tent of een slangenbezweerder die de slang uit zijn mand lokt. En jazekeer, ook Jozef en Maria op zoek naar een slaapplek en de Drie Koningen die een ster achterna reizen.

Natuurlijk lopen er Romeinse soldaten die het geheel bewaken. Het Romeinse rijk is immers heerser over deze streek.

Buiten Bethlehem is een veld waar herders de wacht houden bij hun schapen. Zij denken een rustige nacht tegemoet te gaan. Wij weten dat die anders zal verlopen.

Aan het einde van de dag sluiten we het kerstmatinee door op een bijzondere manier de kerststal te openen en brengen daarmee een sfeervolle Kerstgroet aan alle belangstellenden.

Kort samengevat een belevenis aan spel, geur, klank, en kleur. Een initiatief van Buurtschap Gasthuisstraat-West, en hopelijk met medewerking van veel verenigingen, hobbyisten en winkeliers uit Kaatsheuvel.

Tot zover deze korte schets. Wij denken dat het idee goed past bij de sfeer van onze kerststal en de decembermaand en nodigen u van harte uit om samen met ons deze middag/avond tot een succes te maken.

Heusden een middeleeuws feest, Deventer een Dickens-dag, Nijmegen belegerd door Romeinen, Schagen haar 18^e eeuw feest. In Gasthuisstraat-West.....een levend Kersttafereel waarmee Kaatsheuvel haar Kerstgroet brengt. Heel bijzonder en zeker de moeite van het proberen waard. Gaat u mee op weg naar Bethlehem?

Thema 2010: Straatbeeld van Bethlehem, begin van onze jaartelling.
Waar: Gasthuisstraat tussen Dr. van Beurdenstr. en Julianastr.
Parkeren: Bij Lidl en AH.
Kosten: Het evenement moet kostendekkend zijn.

Dit door verkoop van consumpties en van handgemaakte tijd- en ambachtgerelateerde kleine snuisterijen als zeepkettingen, mozaïek, en kerstversiering. Ook hobbyisten zijn van harte welkom om hun kunnen te tonen. Veel verenigingen hebben hun medewerking toegezegd. Het evenement is GEEN braderie en ook GEEN rommelmarkt. Alle medewerkers en deelnemers werken mee op vriendschappelijke en vrijwillige basis waarvoor bij voorbaat onze dank.

Voor nadere informatie zie onze site: www.Gasthuisstraatwest.nl